

DURF TE DROMEN!

Inge is een jonge vrouw van 27 en bezig aan een doctoraat. Ze is muzikaal aangelegd en omschrijft zichzelf graag als een 'famielimens'. Bovendien is ze dol op reizen. Toen Inge amper twee jaar oud was, kwam ze na een verkeersongeval terecht in een rolstoel. "Dat heeft me echter nooit tegengehouden om te gaan reizen en dingen te ondernemen," zegt ze ferm.

"Wel integendeel. Mijn ouders hebben me net altijd heel erg aangemoedigd om te gaan studeren, te reizen en mijn eigen weg te volgen. Mijn verlangen om te reizen is allicht niet anders dan bij andere mensen, die geen beperking hebben. Ik haal er ook altijd veel energie uit."

"Het is heel belangrijk om als reiziger met een beperking *vertrouwen* te hebben. Er is altijd wel iemand die wil helpen. Mensen zijn doorgaans heel behulpzaam. Er komt altijd een oplossing uit



de bus. De grootste barrière leg je vaak zelf: boek dus dat vliegtuigticket, en je ziet dan wel waar je uitkomt. Dat is ook een kwestie van tijd, en ervaring. Zelf probeer ik die organisatie stilaan af te bouwen, en te vertrouwen op wat er komt. Durf te dromen, en gooi je vrees overboord."

Quotes:

Mijn verlangen om te reizen is allicht niet anders dan bij andere mensen, die geen beperking hebben.

Het is heel belangrijk om als reiziger met een beperking *vertrouwen* te hebben.

Durf te dromen, en gooi die vrees overboord.