

REIZEN IS EEN VERRIJKING

Hoe zou een reiziger die ook rolstoelgebruiker is het in Afrika vergaan? Jenny is vijftigplusser en heeft multiple sclerose. Ze ondernam in augustus 2015 een avontuurlijke reis naar Kenia – een safari en overnachtingen in de bush inbegrepen. Daarmee bewijst ze dat toegankelijk reizen ook kan naar bestemmingen en types reizen die als ‘minder vanzelfsprekend’ gelden voor mensen met een beperking.

“Ik wou al lang een avontuurlijke reis naar Kenia maken. Een land dat ik altijd al had willen bezoeken, want het spreekt erg tot mijn verbeelding. Want wie droomt er nu niet van om zelf echte leeuwen, olifanten, giraffen en zebra’s in het wild te zien én te horen? Zo’n safari hield ik niet voor mogelijk. Tot ik WeTravel2 leerde kennen, een reisbureau dat in toegankelijk reizen gespecialiseerd is. Ik was meteen enthousiast en tegelijk toch ook een tikje argwanend. Maar het idee dat mijn dochter en ik *samen* zo’n mooie tijd zouden kunnen beleven vond ik fantastisch. Geen klassieke vakantie, maar een echt avontuur in het wilde Afrika, met overnachtingen in tenten! Ik hou erg veel van de natuur, de landschappen en de dieren.”

“Onze reis was helemaal tot in de puntjes voorbereid, met als gevolg dat het een pracht van een vakantie is geworden. En dat maakt me heel gelukkig. Ik vind op reis gaan, en *kunnen* gaan, immers erg belangrijk. Het is zo plezierig om andere plekken en culturen te ontdekken. Je



ontmoet heel wat mensen. Die ervaringen verrijken je leven toch?”

Quotes:

Wie droomt er nu niet van om zelf echte leeuwen, olifanten, giraffen en zebra’s in het wild te zien en te horen?

Geen klassieke vakantie, maar een echt avontuur in het wilde Afrika, met overnachtingen in tenten!